

Opstanden in Noord-Afrika & Midden-Oosten

Net zoals bij [Cablegate](#) overstelpen feiten het nieuws, ditmaal over de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Het zijn drukke tijden voor politieke analisten, historici en andere opiniemakers. De algemene ontwakening van de massa's geven aanleiding tot hoopvolle verwachtingen. Terecht? Welk belang heeft de [UGTT](#) door de protesten in Tunesië gekregen, hoe succesvol wordt de eis voor onafhankelijke vakbonden in Egypte, wat voor rol spelen vakbonden in de Jordaanse protesten, wat verandert er voor arbeiders in een Lybië zonder Khaddafi?

Tegelijkertijd zijn er berichten over mogelijke militaire conflicten. Is die verontrusting opgeklopt? Wat zegt de publieke houding van de verschillende regeringen over hun belang in de regio?

De vaststelling dat er een zeker contrast bestaat tussen deze protesten en de reactie op de crisismaatregelen in de economisch sterke landen, zet aan tot discussie.

Wat?

Discussie over de gebeurtenissen in Egypte, Tunesië, Libië, Algerije, Jemen, Oman, Bahrein, Marokko... Wat moeten we ervan denken? Wat moet onze houding zijn?

Wanneer?

Dinsdag 8 maart om 19u30

Waar?

Café Multatuli, Lange Vlierstraat 8, Antwerpen

Discussiegroep Spartacus

www.discussiegroepspartacus.wordpress.com